



**Compleet anders
Anders compleet**

ELLEN CARBALLO-VERSTEEG

Voor mijn gezin

PROLOOG

Een wens

Niet altijd gelijk vervuld

Wensen, wij zien ze het liefst meteen in vervulling gaan. Ze kunnen soms wat ongeduld tweebrengen als we er op moeten wachten of verdriet als ze nooit worden vervuld.

Ik kan me mijn eerste wens nog goed herinneren. Misschien was het niet mijn allereerste, maar wel een die ik nooit vergeten ben.

Als klein meisje van vijf jaar ging ik samen met mijn ouders, mijn broertje en een tante naar Spanje. De eerste vakantie naar het zonnige zuiden.

Helaas deden de regen en de kou ons meer rillen dan de zon ons kon verwarmen. Het was geen goede eerste indruk van Spanje. Als ik eerlijk ben is het enige dat mij is bijgebleven de wens en het wimperhaartje. Uiteraard kan dat ook met mijn jonge leeftijd te maken hebben gehad.

Het was bij het toestoppen in bed, dat mijn tante een wimperhaartje op mijn hand zag vallen. Ze vertelde mij dat ik, als ik het haartje in één keer weg zou blazen, een wens mocht doen. Er was vast wel iets dat

ik heel graag wilde hebben. Ook drukte ze mij op het hart dat ik het tegen niemand mocht zeggen, anders zou mijn wens niet in vervulling gaan. Helemaal gefascineerd door wat ze mij vertelde blies ik het haartje in één keer van mijn hand en deed een wens. Op dat moment zag ik haar als een goede fee, weliswaar een zonder toverstafje.

De volgende dag wist ik niet hoe snel ik op zoek moest gaan naar hetgeen ik had gewenst. Maar waar ik ook keek, ik kon het nergens vinden. Ik begreep er niets van. Het was uiteindelijk mijn vader aan wie ik het opbiechtte. Ik kan mij niet meer herinneren hoe hij reageerde, maar hij zal mij in kindertaal hebben uitgelegd hoe het werkt met het wimperhaartje en de wens.

Ik was teleurgesteld, want ik had mij even in de sprookjeswereld van Assepoester gewaand. Daar kwamen wensen meteen uit. Simpelweg door een paar keer heen en weer te zwaaien met een toverstaf. Dat was de boodschap die ik als kind aan dit verhaal had ontleend.

Nu ik, vele jaren later, terugkijk op een groot deel van mijn leven komt dit sprookje in een ander licht te staan. Het is vooral de kern van het verhaal die als metafoor voor het leven kan worden gezien.

Hoe graag wij ook willen dat al onze verwachtingen van het leven probleemloos in vervulling gaan, sommige dingen hebben hun eigen tempo. Door dit te accepteren en niets te forceren kunnen we daar later profijt van hebben.

Ik had een onbezorgde jeugd met als belangrijkste basis die een kind kan hebben, twee liefhebbende ouders. Ik kwam van het ene warme nest in het andere door met mijn grote liefde te trouwen vijf jaar nadat wij elkaar hadden ontmoet. Ook wij hadden al snel voor ons gevoel een goed fundament om ons gezinnetje te kunnen stichten. Met de komst van ons eigen kindje zou mijn allergrootste wens in vervulling gaan.

Wij waren er klaar voor, alleen de tijd was er nog niet rijp voor!

Compleet anders Anders compleet

Het liefst willen wij de richting geven aan de weg die wij graag willen bewandelen. Helaas is dit niet altijd mogelijk.

Ruim vijftientig jaar geleden moesten wij noodgedwongen een andere richting inslaan.

Ons leven kwam in een ander daglicht te staan.

In dit boekje beschrijf ik mijn wens om moeder te worden en het besef dat die niet altijd gelijk in vervulling kan gaan. En als het dan eindelijk wel zover is en de bevalling nabij komt, zelfs de wens niet altijd uitkomt zoals gewenst.



Ellen Carballo-Versteeg (Den Haag 1962)
Sinds januari 2000 schoonheidsspecialiste
(zelfstandig) van schoonheidssalon
Elisah Amber Cosmetics

Een gedeelte van de opbrengst
van dit boekje komt ten gunste
van een specifieke wens van
een groep bewoners van
Stichting Ipse de Bruggen

Voor info of bestelling van dit boekje:
ellencarballo.247@gmail.com

